

Thailand Selfdrive Bangkok naar Koh Samui 15 dagen / 14 nachten



De ultieme rondreis doorheen zuidelijke Thailand vertrek vanuit Bangkok. Thailand, het land van de glimlach, gaat praten op zijn rijke boeddhistische en khmer cultuur, zijn indrukwekkende natuur en stranden, zijn heerlijke gastronomie en zijn bijzonder vriendelijke bevolking.

Dag 1 Bangkok :

Bij aankomst en de nodige formaliteiten. Wordt u opgewacht door een lokale medewerker van Copco Travel. Een transfer brengt je naar het hotel. 's Avonds staat onze "Foodietour" op het programma, Bangkok is beroemd voor zijn streetfood. Onze lokale gids laat je proeven van de gerenommeerde Thais-Chinese streetfood en onderweg bezoek je ook nog enkele culturele hoogtenpunten.

Dag 2 Bangkok :

Na het ontbijt staat er een ontdekking per fiets op het programma. Het eerste deel brengt jullie door één van de lokale buurten waar we een schoolje bezoeken. Daarna gaat tocht verder naar de rivier waar we op een "longtail" stappen die ons naar de andere oever van de Chao Phraya voert. De fietstocht gaat verder door de groene long van Bangkok, via een verhoogd fietspad. Lunchen doen jullie in een typisch Thais lokaal restaurant voor een Pad Thai (Thaise Noodles) of Khao Pad (gebakken rijst). Na de lunch gaan we één van de oudste en minst toeristisch Boedhistische tempel hier kan je in alle rust alles ontdekken over deze levenswijze. Nadien fietsen jullie terug naar de rivier en het centraal vertrek punt.

Dag 3 Bangkok-Hua Hin : (+/- 4u)

Na het ontbijt, wordt de huurwagen aan het hotel afgeleverd. Een mooie rit naar Hua Hin, een stop bij de Floating market kan perfect.

Dag 4 Hua Hin-Chumphon : (+/- 3u30')

De roadtrip gaat verder naar Chumphon. Deze mooie kronkelende kust weg dompelt je onder in het echte Thaise leven. Met mooie vergezichten als extra.

Dag 5 Chumphon-Koh Kye :

Puur genieten "Robinson Crusoe" onder de sterren op Kye eiland. Rond de middag worden jullie door de lokale gids opgewacht (vaste vertrek data op dinsdag en donderdag enkel!). Deze unieke expeditie brengt jullie naar het afgelegen eiland Kye in de baai



van Chumphon. Hier vind je de mooiste en best bewaarde stranden van Thailand. Alles voor het avontuur wordt uitgelegd en voorzien zelfs de tenten. Koh Kye is een uniek eiland met een weelderige jungle. Je kan de namiddag lui lekker spenderen aan het strand of snorkelen rond de mooie koraalriffen. Of ga mee met de vissers... diner is in de vorm van een BBQ. (max 2 pers per tent)

Dag 6 Koh Kye-Chumphon

Na het ontbijt , maken we samen het eiland netjes en gaan terug naar het vaste land. (zero footprint).

Dag 7 Chumphon – Khanom

De selfdrive gaat verder naar Khanom. Deze rit duurt +/- 4 uur.

Het is misschien wel een van de mooist onontdekte plekken in zuid Thailand.

We hebben een super lekker adresje voor je diner...

Dag 8 -9 Khanom

Dag 8 gewoon genieten van de rust . Dag 9 Onze lokale gids wacht jullie op na het ontbijt om deze regio beter te ontdekken. Jullie straten met een trip per longtail boat opzoek naar de “roze dolfijnen” rond monk island. Lunch is voorzien in het Kiang ta Layz restaurant. Nadien bezoek aan de Khao Wang Thong en de Chum watervallen (hier kan je zwemmen als je wil). Rond 16u30 ben je terug.

Dag 10 Khanom-Koh Samui

We voorzien de ferry naar Koh Samui rond de middag. Zo kom je rond 15u30 aan in het hotel in Koh Samui

Dag 11-14 Koh Samui

De volgende dagen zijn relax de huurwagen blijft bij jullie zo kan je Koh Samui volledig zelf ontdekken.

Dag 15 terug naar Europa

Vandaag komt een einde aan deze mooie ontdekking. Lever de huurwagen ten laatste 3 uur voor vertrek in aan de luchthaven.

